



Til den nyindkaldte

Gardehusar!

Af Chefen for Gardehusarregimentet

Oberst M. Fog

Jeg byder Dem velkommen til Regimentet *og* haaber, at De maa komme til at, føle Stolthed over at, høre netop til dette Regiment, der har en saa smuk Historie, hvilket forpligter til at fortsætte de gode Traditioner.

De er for ca. 1 Aar rykket ud af Deres civile Liv og gaar nu ind til en helt, ny og ukendt Tilværelse, og de Følelser, der besjæler Dem, er utvivlsomt noget blandede, men fælles for Dem alle er sikkert, at De er spændt paa, hvad der forestaar.

Gennem Tjenesten her ved Regimentet skal De blive en god, dansk Soldat, der staar Maal med de Soldater, der i Fortiden har kæmpet for at bevare Danmarks Frihed og Selvstændighed.

De skal trænes op til at kunne udstaa de største Strabadser, og det kan ikke naas uden gennem en haard Skole. Til al begynde med vil det sikkert falde Dem lidt svært, man er tilbøjelig til at, undervurdere, hvad man kan, og have lidt ondt, at sig selv, men naar der er gaaet et Par Maaneder, gaar det hele ganske let og naturligt, thi Kæfterne og Udholdenheden vil blive mægtigt forøget, Deres Krop kommer helt i Orden.

Der *maa* stilles store Fordringer til Dem i legemlig Henseende, De er ikke selv tjent med, at man af misforstaaet Humanitet slaar af paa Fordringerne, for saa vil De svigte i de afgørende Stunder, og det vil gaa. ud over Dem selv og mange af Deres Kammerater.

Enhver ung Mand har godt at at lære Disciplin, at lære al skyde sit personlige jeg til Side for Helhedens Skyld.

Her i Hæren er det nøjagtig som med et, Fodboldhold, etl Redningsbaadslav o. l., vi maa alle arbejde sammen, for at Helheden kan klare sig bedst mulig. Gik hver enkelt sine egne Veje, blev Resultatet daarligt. Hver enkelt maa underkaste sig Førerens Vilje og villigt og nøjagtigt udføre, hvad der be-

fales, vi maa løfte i Flok. Hvis De selv gør Deres bedste og hjælper den Kammerat, der har vanskeligt ved at følge, med, vil Tjenesten gaa langt lettere for Dem alle.

Kommandotonen, den korte lidt haarde Form, vil sikkert i Begyndelsen støde Dem, da den ligger saa langt fra den civile Omgangstone. De vil maaske faa det Indtryk, at De ikke re-spekteres som i det civile Liv, men det er ikke rigtigt. Kommandotonen er nødvendig. De skal vænnes til at reagere øjeblikkeligt uden at tænke nærmere over det, Thi Krigens haarde Vilkaar knæver det. mangfoldige Gange.

De skal vidr, al. Deres foresidle omfatter Dem med Inler-rsse og vil hjælpe Dein ikke alene til at blive en god Soldat, luen ogs.ia niar det. drejer sig om private. Sager. De kan altid henvende Dem lil Deres Cille', N;cslkomm;inderendc eller Kom-niandonl'ficiant,, livis der er noget, der trykker Dem. De vil b ive hjulpet af bedste Evne, og De kan være sikker paa, at del. bliver en Sag mellem Dem og vedkommende.

Der maa skalles gensidig Tillid mellem Hrf.ilingsinanden og den menige, opnaas delte ikke, vil Disciplinen ikke holde.

De skid hi're id, betjene Deres Va.dien 1,11 Fuldkommenhed, og del Ir kan kun ske gennem Eksercits. Folk, der ikke. lii'ir For-shin.l Iierpaa, ynder ••d, kalde Eksercits nytteløs, men det er helt fejl,igligt. Den daglige Eksercits virker fremmende l'or Disciplinen, men den bevirker ogsaa, at. Behandlingen al' Vaabnel. rr fuldkommen, sa>i Manden, selv om lian rives ud af Søvm n og skal træde i Funktion, ikke gør Pejl. Vaalienliel.jc-ningrn skal eftcriiianden lilivc automatisk, som Refleksbevægelser.

Nnar sna ni.'irig'e skal leve sammen paa forholdsvis beskeden l'la'.ls, miia der kra'ves pønligh Renlighed og Orden.

Del vil selvfølgelig lilivr knevel,, al, De, viser Omlill for de ii;lleverede Lidriislniiigsgenslande. Mon del: er jo Fordringer, som De senere i del. civile Liv vil have Gavn af og vil va're glad for <i|. have faael udviklet.

Der vil under Tjenesten lilivc udviklet el Kainmeratskab, som mange Gange, vil vise sig at lioldc for Livet. De Ira.'f.l'er lier pa.i ligr Fod Folk, De ellers ikke vilde have faael: Lejlig-lli'cl til :d, komme p;ia n<Ti'mere Hold. Deres Menneskekillid-skidi vil lilive sl;erk| udviklet, og dri. vil De, sikkert l'aa Glæde af.

Soldaterforeningernes store Medlemstal viser, at delte er rigtigt.

Tiig fat paa Arlirjdel. med godt Humør, Aaret vil gaa hurtigt, og naar De alter er i uel, civile Liv, vil De føle Dem som en fuldblods Gardehusar med fast Tilknytning til Deres gamle, stolle Regiment.



Til Eleverne paa R. B. S.

Jeg byder *Dem* Velkommen som Elev paa Rytteriets Befalingsmandsskoler. De er nu Befalingsmandselev og skal i det kommende halve Aar dygtiggøre Dem til Deres fremtidige Virke som Befalingsmand i vor Hær.

De har Lov til al være stolt over al være udtaget til at komme her paa Skolen — til denne Skole, som samtlige Rytteriets Befalingsmænd har gennemgaaet.

Det har altid været og vil stedse være Skolernes Opgave at uddanne udvalgte Menige til ansvarsbevidste, dygtige, kække og raske Befalingsmænd og at, dygtiggøre unge Befalingsmænd der ønsker en videregaaende Uddannelse.

Skolerne stiller store Krav til sine Elever.

Skolerne kræver af Dem, at De ved Flid, Iver og Paapasselighed gør, hvad der staar i Deres Magt for at dygtiggøre Dem til den meget krævende Stilling, De vil faa. som Befalingsmand. Naar De gaar her fra Skolen, skal De være med til at give Danmarks Ungdom den Uddannelse, som den har Krav paa at faa ved Hæren, og ogsaa af Dem vil det afhænge, om denne Ungdom uddannes til dygtige, raske Soldater at høj fysisk og moralsk Kvalitet.

Hvis De møder med opladt Sind og med god Vilje til at lade Dem uddanne, vil De faa Glæde af Deres Tid her paa Skolen, og De vil indse, at de Krav, som Skolernes Motto: »Semper tiro« — Vær altid ung Soldat — stiller til Dem, vil være til Gavn for Dem i Fremtiden, hvad enten De virker som Befalingsmand i Hæren eller indtager en Plads i det civile Liv. Ordene Semper tiro skal minde Dem om, at De altid skal være, rask, kæk, modig og korrekt, at De skal være en god Kammerat, være ærlig og oprigtig — kort sagt besidde og stadig bevare de Egenskaber, som vi sætter højest hos andre.



Oberstløjtnant, Skolechef.



FOLK OG VÆRN

I et demokratisk Folk er Hær og Befolkning ét.
I en Hær maa baade Udrustning og Moral
være i Orden. Udrustning og Vaaben tabt kan igen skabes, men gaar Moralen tabt,
er alt tabt.

Fritidsudvalgene kan med deres Virksomhed
bidrage meget til, at den gode Aand holdes
oppe i Soldatertiden. Hver Soldat har sit Ansvar
og Glæden ved at være med til at skabe det
rigtige.

Oberstløjtnant,



VERDEN



- OG VI

Det, meddeles, at den russiske og den engelske. Udenrigsminister ved Afskeden i Moskva gik op og ned ad Perronen og sang den lille Vise, vi ogsaa. kender her i Landet:

Jo flere vi er sammen,
des større Sympati.
For min Ven er din Ven,
og din Ven er min Ven

Det, har sikkert lydt kønt, men man synes jo knap, det er det Indtryk, der har fæstnet. sig af de storpolitiske Forhandlinger efter Krigen. De har snarere, gaaet paa den Melodi: Jo flere vi er sammen, des mere Skænderi.....

Hvorfor er det, saa svært for Stormagterne at forliges? Ja, hvorfor er det saa. svært for smaa Mennesker? Mon ikke Aarsagen er den samme i begge Tilfælde?

Der var engang 2 glubske Hunde. Den ene hed »Grabs«, og den anden hed »Haps«. Grabs havde faaet, et Kødben. Haps vilde gerne have fat i det. Saa stod de og knurrede ad hinanden. Den ene syntes, at, den anden ,var grim, begærlig og tarvelig. Det, syntes den anden ogsaa om den ene. Derfor røg de i Totterne paa hinanden.

»Haps« og »Graps« — det er Mennesker, Klasser, Nationer, Folkeracer. Den ene vil have det, den anden har, og den anden vil ikke af med det,. Derfor ser det saa. mørkt ud i Verden.

Vi synes, det, kunde, gaa lidt godt, hvis den eller den bare ikke var der — den Fyr, som irriterer mig eller generer mig eller hugger fra mig, eller som jeg er misundelig paa. Saadan er der dem, der synes, det vilde, gaa. bedre, i Verden, dersom der ikke var noget, der hed Tyskere. Eller maaske Russere. Det, lyder godt: »Jo flere vi er sammen.....«, men det er ikke saadan at gennemføre.

— Enhver gammel Soldat, priser *Kammeratskabet*.. Enhver ny

Soldat kommer til at erfare, hvordan det kvikker op og sliber af, trækker de ægte Egenskaber frem og stikker Hul paa det, der kun er »Blære«. Her passer det: »Jo flere vi er sammen« for der er ikke nær saa meget ved det, bvis hele Bundtet var af een Slags.

Hvorfor kan det Kammeratskab ikke fortsættes ud i det civile Liv, saa vi blev gode Kammerater allesammen? Hvorfor kunde det endnu pragtfuldere Kammeratskab i den danske Modstandsbevægelse ikke slaa igennem i Politik og Samfundsliv?

Der maa være noget, der mangler. Vi kan nok for en Tid gaa op i Kammeratskabet, vi kan ogsaa sætte alt ind, naar det skal gælde. Men at leve det daglige Liv saadan, som det er mellem gode Kammerater, det er meget sværere.

Den gode Kammerat, det er ikke blot ham, der kan laane den anden den Krone, han selv havde Brug for, eller som tager »Kanonen« for sin trætte Sidemand. Men det, er ham, der er med, hvor det gælder om at sætte noget ind for en Sag, der maaske ikke er populær, men som er rigtig. Den gode Kammerat er ikke bange for at gaa mod Strømmen, Den daarlige Kammerat, gaar altid med Strømmen, og Strømme plejer at løbe nedad.

Vi siger, at Krigen er forbi. Men der er stadig Krig. Ideernes Krig. Kampen om hvad vi Mennesker skal leve paa og leve for. For at hapse og grapse, eller for at hjælpe hinanden? Det er det det, staar paa, baade i Statsmændenes Raad, i Eskadronen, i Hjemmene og paa Arbejdspladsen.

Kammeratskabet har fat i den rigtige Ende. Men det, skal finde sil. Maal i at arbejde, tjene, slide for at gøre det saadan, at det bliver godt at være sammen her paa jorden — og jo flere det kan naa til, Jo bedre.

Bag det ligger noget meget større, den gyldneste Regel, der er givet for Mennesket: »Alt, hvad I vil, at, andre skal gøre mod jer, det, skal I gøre mod dem«. Og over dette staar Gud, der har skabt, os til at leve sammen og forliges som hans Børn.

Kan der komme alt det ud af Kammeratskabet i en Eskadron? Det kan der. Et. Stykke frem ad Vejen. Et lille Hjørne i Orden. Saa er der andre, der tager fat, andre Steder, og der bliver Sving i det. Det vokser. Det skrider.

Jo flere vi er sammen.....



Provst, Herlufsholm.

De første INDTRYK

Hovedbanen — Pigen paa Perronen med syge Øjne, men med et Smil om Munden. Masser af kommende Kammerater, støjende og usikre, — Suget i Maven ved alt det, der nu skal ske!



NÆSTVED — SKYTTEMARKSVEJ. Den første Tur var ikke morsom. Endelig dukker Kasernen frem. — Porten. — Vagten. Saa er det sket. Jeg føler mig som en Mus i en Fælde. Men foreløbig er alt, over Forventning. Gratis Kaffe. Flink Befalingsmand.

Saa bunkes vi sammen og raibes op og faar et Nummer. — Ækelt. — Mit ophøjede »jeg« nu bare et Nummer, eller som en Ven sagde til mig: »At blive Rekrut er at blive reduceret til sin naturlige Størrelse«. Meget muligt, — — men ækelt! !

6 Mand og 1 Underkorporal. Op og ned, ud og ind farer vi af Sted. Tøjet, af, ind i Brusen, ud igen. Er De snart færdig, Kommer DE? (De begynder vist at bekende Kulør) Fart, Fart, Tøj, Støvler, Tæpper, Bestik, Bepakningssager. Der er Fart paa i Militæret.

Stuen, Køjen, Skabet. Her bor vi. 12 Mand staar og ser paa hinanden, — — og vi faar Tid til det. 3—4 Timer staar vi der. Har de glemt os? Hvorfor skulde det saa gaa saa forjaget før?



Endelig gaar Døren op. Der er »Underkoppen« igen. »Saa-dan redes Køjerne«. Tjep, tjep, saa er den redt. »Red alle Køjerne«. Vi reder Køjer. Kornet ind. Han stiler sikkert mod den Køje, Underkoppen har redt. Forventningen breder sig blandt os. »Daarligt redt«. Tæpperne rives op. »Om igen«. Kornetten ud. Befriende Latter. Befalingsmænd ud og ind. Stuen ret, Stuen rør, Stuen ret, Stuen rør. Puh ha. Saa gaar det. hu-hej. Støvler der. Tøjet, saadan. Gamelt inderst, nyt yderst. Ny Befalingsmand. Hvordan er det, De har hængt Tøjet? Gammelt yderst, Nyt inderst ! Stille Undren breder sig.

Kornetten belærer os som en Fader om de nye Pligter. »Ordre er Ordre og adlydes uden Indsigelse. Men ellers kom bare til mig og snak om det, hvis der er noget«. — Kornetten smiler og Stuen liver op. »Men tro derfor ikke, at jeg er Deres Bror! !« Kornetten brøler, og vi kryber sammen igen. Jeg bliver Stueformand og Bordformand. Det er aabenbart fint at være Soldat. Saa bliver jeg Stuetur med Ordre om at rengøre Stuen. Dernæst Stuevagt med streng Ordre om ikke at komme paa Stuen. Kornettens Ord klinger i mine Øren, og jeg siger derfor yderst spagfærdigt, hvorledes jeg skal bære mig ad med at

gøre Stuen ren, naar jeg ikke maa komme der. Arrigt, Blik til mig fra Kornetten. En anden faar Stueturen. Arrigt Blik til mig fra Kammeraten. Herligt at være Soldat.

Saa ligger vi da endelig paa langs i de haarde Køjer. Tilsynet kommer. En vittig Sjæl kommanderer Stuen ret. Den sagte Latter dør hurtigt. For Korporalen tager Kommandoen alvorligt. 12 Par bare Ben staar ret paa det kolde Gulv. Det var en daarlig Vittighed. Men snart, finder vi paa at sige Stuen »vandret.« til de flinke Befalingsmænd, der straks svarer »vandrør«. Og saa gaar Dagene videre.

Efterhaanden afløses den første Undren at en begyndende Forstaaelse. De unge Befalingsmænd er jo nye i det som vi selv: og de skal klare at holde Styr paa os. Det, er skam ikke nemt,. Vi bliver snart et Par Stykker, der dæmper hinandens Surhed, og Taalmodigheden med »Underkopper« og »Koteletter« breder sig snart i Delingen. Vi prøver at gøre, os Umage. og stoppe de slappe og dovne op. Saaledes bliver vi mere og mere en Enhed, vi og Befalingsmændene, som sammen hænger i for at skabe Danmarks nye Hær.



Gardehusarkasernen



Regimentet, har i 1947 holdt sit 185 Aars Jubilæum, idet Kong Frederik V oprettede »Husarregimentet« den 10. Februar 1762.

I den Tid, der er gaaet siden dengang, har Regimentet levet under skiftende Forhold, i forskellige Garnisoner og baabe mødt Medgang og Modgang.

De Hædersdage, da Regimentets Eskadroner kæmpede tappert for Konge og fædreland, er følgende:

Den 31. Maj 1803 ved Stralsund.

2. og 6. Husareskadron deltog i Stormen paa Fæstningen Stralsund (ved den tyske Kyst ud for Rygen) og hindrede ved gentagne Attaker en tysk Eskadron i at bryde ud fra Fæstningen.

I 1813 stillede Kong Frederik VI et dansk Hjælpekorps til Raadighed for Napoleon.

Den 4. September 1813 ved Gadebusch.

Ved Gadebusch (ca. 35 km S.Ø. for Lübeck) var Korpsets Arrieregarde blevet indhentet af Kosakker, men Forfølgelsen blev totalt standset ved et 3 Gange gentaget Indhug af de to Eskadroner 2. og 6.

Den 18. September 1813 ved Zarrentin.

Under en Rekognoscering mod Zarrentin (Ca. 40 km S.S.Ø. for Lübeck) kastedes det fjendtlige Ryttereri tilbage af de to Husareskadroner. Sekondløjtnant Ewald udmærkede sig særligt.

Den 7. Oktober 1813 ved Weisser Hirsch.

Fjendtligt Ryttereri og Infanteri kastedes tilbage ved en Attake udført af Brødrene Premierløjtnant og Sekondløjtnant Ewald.

Den 10. December 1813 ved Sehested.

Under Korpsets Tilbagegang mod Nord sættes 6. Eskadron ind mod en fjendtlig Bataillon ved Sehested (S. for. Eckernførde). Ved Rytterangrebet splittedes Bataillonen fuldstændigt.

Den 7. Juni 1848 ved Hopdrup

slog 2. Eskadron sig igennem en stærk fjendtlig Styrke ved en Attake ad Hovedvejen fra Hobdrup mod Haderslev.

Den 23. April 1849 ved Kolding

udførte 2. Eskadron under Kommando af Sekondløjtnant. Castenskiold et modigt Rytterangreb mod de fjendtlige Skanser i Byens nordøstlige Udkant.

Den 28. Juli 1850 ved Jagel

kastede 2. Eskadron og en Deling Dragoner to slesvig-holstenske Eskadroner ved Jagel (8 km S. f. Slesvig).

I 1938 gjorde Kong Christian X Regimentet den Ære at give Regimentets Estandarter hver et Estandartbaand af rød Silke med Guldfrynser og bærende følgende Inskription i Guldbogstaver:

Gadebusch 1813 — Sehested 1813 — Jagel 1850.

Det Valgsprog, som Regimentet fik i 1762, og som det har haft siden, er altid blevet fulgt af dets Eskadroner:

In actis esto volucris

eller

Vær lynsnar I Handling





Hvorledes faar vi noget ud af Tjenesten?

Da vi havde været. Soldater et Stykke Tid, Syntes vi, at det var et temmeligt magert Udbytte, vi fik af Tjenesten. Vi tænkte over det, og saa først, som Mennesker jo plejer, de andres Fejl, Fejlene ved Systemet og Befalingsmændene. Saa til sidst fik vi ogsaa Øje paa grove Fejl hos os selv.

Vi blev flove, da det gik op for os, hvor slappe vi — Danmarks Unge — er i Dag. Naar der ikke vanker Penge eller Karriere »strammer« vi den og sætter Tempoet og Energien ned.

Derfor tog vi fat. Vi prøvede, os frem, og her har T Resultatet. Vi opfylder endnu selv langt fra disse. Punkter. Men vi kæmper for det og holder hinanden op til det. Og det gaar bedre, jo flere man er, saa mas bare paa og faa noget ud at Tiden som Soldat.



Her har du Programmet:

100 % INDSATS.

Hold din Udrustning tip - top.

Udfør dine Job bedst muligt.

Gaa op i Øvelserne uden Hensyn til Træthed eller Snavs. Gør dit Arbejde. 100 %, hvad enten en Befalingsmand ser paa dig eller ej, og hvad enten det gælder daglig Rengøring eller Lørdagsparade.

ANSVARSFØLELSE.

Brug din Pære.

Naar du ved, at et nødvendigt Arbejde skal gøres, saa gør det, straks at dig selv. Faar du Ideer eller Problemer, saa gaa trøstigt til dine Befalingsmænd. De vil høre paa dig og være glade for din Tillid. Det, er med meget faa Undtagelser vor Erfaring. Oprethold Disciplinen og den militære Anstand, selv hvor du ser, at du maaske kan slappe den uden Risiko.

KAMMERATSKAB.

Desværre trækkes Kammeratskabet ofte ned til til, være Fællesinteresse for Øl, tarvelige Piger og svinske Historier. Men for de fleste er det. en af Soldatertidens store Opdagelser, at man lærer at, tænke, paa andre end sig selv! Den gode Kammerat, kendes paa, at, han ikke, lusker sig fra. ubehagelige Job, saa andre hænger paa det, og at han altid parat til at hjælpe en Kammerat.



Den Linje, dine Befalingsmænd anlægger overfor jer, bestemmes nemlig af Helhedsindtrykket. Det er ikke nok, at du gør dig isoleret. Umage, men det er vigtigt, at det gode Kammeratskabs Aand giver Tonen an i Eskadronen. Derfor er det nødvendigt, at, du straks bekender Kulør og handler efter deh, du mener er rigtigt, saa I, der vil noget, finder hinanden.

»Kraft-Edme«-Gruppen finder nemlig hurtigt sammen. For de kan høre, hvor de har hinanden. De vil forsøge at give Tonen an, — og det, er dem, I skal komme, i Forkøbet. I vil snart opdage, at I er de fleste.



Pudseraad:

Flaskerensere ij forskellig Størrelse, Piberensere, en Tandbørste og en Geværborste gør Vaabenrensningen lettere og bedre.



Hvorfor

har vi en Hær?

Det var med blandede Følelser, jeg i sin Tid modtog min Indkaldelse, og kun den forlængede Tjenestetid i en Militærnægterlejr er Skyld i, at jeg i Dag er Soldat og ikke frister Livet som Skovhugger. Jeg var gennem 20 Aar blevet opdraget til at nære Respekt for andre Mennesker, nu skulde jeg lære at slaa ihjel! Havde den D. 9. April ikke tydeligt vist, at Opretholdelsen af en dansk Hær var nytteløs? — Hvorfor skulde min Uddannelse hæmmes, og jeg og Staten ofre saa mange Penge paa noget saa negativt?

I den første Tid paa Rekrutskolen mødte jeg defor alt og alle med Modvilje, og jeg følte mig ilde berørt af den militære Diciplin. Efterhaanden maatte jeg dog indrømme flere af Befalingsmændene en vis Respekt, og samtidig begyndte jeg at betragte den militære Træning som en Sport, der gav mig en fysisk Udvikling, jeg tidligere maatte savne.

Ved Samtaler med forskellige Kammerater og Befalingsmænd, hvis menneskelige Værd jeg satte højt, naaede jeg gradvis til en anden Opfattelse af Hæren og Hærens Berettigelse. Her har du Resultatet :

Vi kan med det samme slaa fast, at Stridsspørgsmaalet i Verden i Dag er for eller imod Demokrati. Vi har hørt det saa tit, og det keder os. Den 9. April viste imidlertid, at det ikke kun er en moderne Floskel, men at, de demokratiske Rettigheder, som vi daglig nyder godt af, og som vi betragter som selvfølgelige, paa een Nat. kan blive os frataget af antidemokratiske Kræfter. Saa længe Menneskene er saa ufuldkomne, som de er, saa længe4 det. er muligt for en lille KIyngje Mænd at tilrane sig den uindskrænkede Magt i et Millionsamfund, saa længe er det tvingende nødvendigt, at vi har en Hær. Man kan blot, lænke paa Nazismen og forestille sig Resultatet, dersom de forenede Nationer ingen Soldater havde haft!

Men vi kan ikke forlange at kun de store Lande skal bringe Ofre, ogsaa vi maa efter ringe Evne gøre en Indsats. Gennem vort Medlemsskab af UNO har den danske Hær faaet en ny og større Betydning — vor Deltagelse i Tysklands Besættelse er et Bevis herpaa.

Derfor er det klart, for mig nu, at Hærens, Demokratiets, Slagkraft, skal være, saa stor som muligt, hvorfor Samarbejde Offervilje og Disciplin maa fremelskes til et Maksimum.

Er vi enige om, at, en Hær ogsaa i Danmark er nødvendig, kan du paabegynde Rekrutskolen med Glæde og en Smule Stolthed over, at du er fundet egnet til al, deltage i Værnet, af vort Land og af de demokratiske Livsanskuelser.

Juvenzel

BYEN NÆSTVED



Byen hedder Næs-tved og ikke som efter gængs Opfattelse Næst-ved. Navnet skriver sig fra den oprindelige Boplads' Byggested paa et Tved, en udyrket Vang med Vand omkring.

Næstved er i Dag en By paa 20.000 Indbyggere, hvoraf de 1000 (d.v.s. 5 pCt.) er Soldater. I Spidsen for Byen staar Borgmester *Ca/um*, der er valgt af det socialdemokratiske Flertal i Byraadet. I Teatergade ligger det nye Raadhus, hvor Folkeregister, Skattekontorer, Stads- og Havneingenioren har til Huse. Endvidere er Næstved Sæde for Amtmanden for Præstø Amt og tilsluttede Institutioner saasom Amtsstue, Amtslæge o.s.v.

Byen træder første Gang frem i Historiens Lys 1135, da Ridder Peder Bodilsøn opretter et Kloster, viet til Set. Peder. Sagnet fortæller, at en stor Trold, der residerede i disse Egne, blev nervøs for Klosters voksende Magt. Han fyldte derfor en stor Sæk med Jord, slyngede den over Nakken og drog af Sted for at sætte en Stopper for Klosters Udvikling. Men heldigvis var der Hul paa Sækken, og Jorden faldt ud undervejs, hvorved Mogenstrup Aas dannedes. Da Trolden endelig naede frem



Den nye Havn

til Klostret, gled den sidste Jord ud af Sækken, og Munkebakken blev til. Forstenet af Harme staar Trolden den Dag i Dag ved Bakkens Fod og løfter truende de tomme Hænder mod den By, hvis Udvikling han ikke kunde standse.

Vi kan ikke pege paa et Sted og sige »Værsgo!», Minde fra 1135, men ellers er Byen rig paa Minder fra en begivenhedsrig Fortid — ikke mindst er Middelalderens smukke, gedigne Byggeskik rigt repræsenteret. Mest impone-



Altartavlen i Sct. Mortens Kirke.



St. Bredstræde.

rende er de to Kirker, Set. Peder og Sct. Morten — begge i gotisk Stil og begge af stor Skønhedsvirkning. I Set. Peders Kirke, der har et meget malerisk Indre, findes et Kalkmaleri, forestillende Valdemar Atterdag og Dronning Helvig, og i Set. Mortens Kirke er Altartavlen en Seværdighed, et Pragtværk i Udsækning af den berømte Billedskærer Abel Schrøder.

Ogsaa Datidens Gilder har rejst deres Mindesmærker i Byen. — Smukkeste er Apostel-



*Det
nye Raadhus*

gaarden i Riddergade, der menes bygget af Christi-Legems Gilde. Bygningen er af Kendere karakteriseret som Danmarks smukkeste Bindingsværksbygning og er bemærkelsesværdig og-saa ved Udkæringerne paa Egetræsknægtene, forestillende de tolv Apostle. I Kompagnistræde ligger Kompagnihuset fra Slutningen af det 15. Aarhundrede, ogsaa et Gildehus.

Den særprægede Set. Peder? Kirkeplads har en historisk interessant Randbebyggelse, Gøjernes Gaard med Svalegang, det gamle Raadhus (ca. 1450) og »Stenboderne«, som de lave Huse kaldes paa den Side, hvor de maleriske »Bredstræder« gaar ned mod Havnen.

Byens Museum er indrettet i en gammel Barmhertigheds-stiftelse (Helligaandshuset) i Ringstedgade. Bygningen er den eneste fuldt bevarede i sin Art. Det lønner sig at gaa indenfor og bese Musæet, der rummer en virkelig interessant og righoldig Samling i de mange Afdelinger.

Den indre By giver iøvrigt et levende Minde om, at Næstved er en gammel By, krogede Gader — smalle Gyder og Baggaarde, som nok er værd at tage i nærmere Øjesyn.

Gaar man langs Havnen i Havnegade, tænker man ikke paa, at her løb Susaaen med grønne Skrænter, indtil man simpelthen overdækkede Aaløbet, klemte Vandet ind i underjordiske Ce-mentrør og anlagde Gaden ovenpaa.

Forbindelsen med Havet var uundværlig. Indtil 1938 klarede man sig med Omladning af Godset fra de store Skibe i Karrebæksminde til Pramme og Lægtere, som af en lille Slæbedam-per sejledes til Havnen. Men det utilfredsstillende heri foranledigede Bystyret til i 1935 at foretage det dristige — og kostbare — Eksperiment at lade grave den nuværende 5½ km lange Kanal og bygge ny Havn.

Indvielsen fandt Sted 1938, og det er vist ikke forkert at betragte dette Aar som skelsættende for Byens Udvikling. Paa forbløffende faa Aar er her skabt en Mængde store Handels-og Industriforetagender, og Udviklingen synes først lige begyndt, naar man tager i Betragtning de store Projekter, der staar for Virkeliggørelse i Dag. Fra at være en udpræget Haand-værkets By — med en meget dygtig Haandværker- og Kunst-haandværkerstand — er Udviklingen gaaet mere og mere i Retning af Industriby.

Størst af Industriforetagenderne er Papirfabrikerne, der raader over to meget store Fabriksanlæg, men ogsaa en Række andre Fabriker beskæftiger et stort Antal Arbejdere. Krydsfinérfabriken. De forenede Jernstøberier, 2 store Træhælefabriker, 5 Maskinfabriker — og i de seneste Aar er en Mængde Specialværksteder kommet til. Paa Grænsen mellem det gamle Kunsthaandværk og Industrien er den verdenskendte Kählers Keramikfabrik, hvor man endnu kan gaa hen og finde Romantik i Arbejdet.

Apostel-gaarden



Det har vist sig, at vel er Vand en rar Ting til en Havn, men Land er mindst lige saa vigtig, og Land har Byen — *netop* fordi den har ført Havet ind til sig gennem Kanalen og saaledes har Opland paa 4 Sider. Dette har betinget, at Byen i Dag anses for Sjællands livligste Forretningsby med en levende og dygtig Handelsstand.



Med en betydelig økonomisk Indsats har Næstved By, da Gardehusarregimentet blev overført hertil, understreget, at Byen gerne vil bevare sin Position som gammel Garnisonsby. Vi har været klar til at sætte meget ind paa at skabe de bedst mulige Opholdsbetingelser for den danske Ungdom, der skal aftjene Værnepligten her. I lige Maade ser vi naturligvis gerne, at det indkaldte Mandskab ogsaa paa andre Omraader faar gode Vilkaar. her, saaledes at de, naar Hjemsendelsen sker, kan rejse fra Næstved med gode Minder, ogsaa om den By, hvor de var »militære« Borgere i kortere eller længere Tid.

Velkommen til Næstved





Fritiden

I BYEN

Hvad laver man i Grunden i sin Fritid? Det er sikkert et Spørgsmaal, som de fleste har stillet, før de trækker i Kongens Battle-Dress. Den Snes Værtshuse, der findes i Næstved, i Forbindelse med den Snes Kroner, man faar udbetalt hver tiende Dag, er jo hurtigt overset. Og den Del af Næstveds Piger, som hellere end gerne vil ofre deres Fritid paa Soldaterne, er, som i alle andre Garnisonsbyer, hverken særlig dydige eller særlig sygdomsfrie.

Men er det alt, hvad Næstved byder os? Et Par af Byens Mænd, som interesserer sig for Ungdom og Soldater, udtaler sig:



Et Lovbud kaldet Værnepligt (et Privilegium) river en ung Mand ud af hans daglige Arbejde og ind i noget for ham helt nyt. Den frie Tone, der var for ham i hans Hjem og Arbejdspladsen, bliver erstattet med Kommandoraab fra han staar op, til han igen gaar til Køjs, og alt dette paavirker ham samtidig med, at Uniformen adskiller ham fra Civilisten.

Det er denne unge Mand, vi byder velkommen til vor By, der ligger saa skønt i en historisk Fgn med kendte Navne paa Feltherrer, Kunstnere og Digtere. — En By i Opdrift som et Kundskabens Træ paa Godt og Ondt, desværre alt for meget Ondt. Dette sidste vil vi advare dig imod, og bede dig hjælpe at bekæmpe. Næstved har rigeligt med »Soldaterpiger«, baade lo-

L. Bros

kale og tilflyttede. Her er ogsaa »Pumpestationer«, hvor Soldatens Penge er vigtigere end Ansvar for hans Person, og vi har Forretninger, hvor man i Kunstens Navn sælger Pornografi og »andre Ting« med Undskyldningen »Vi skal jo leve«.

Men alt dette er ikke det Næstved, vi ønsker at opbygge. Næstved er Mennesker, der byder dig indenfor sine Døre. Her er aabne Hjem og Hjerter hos Borgere, hvis Navn har Klang og Betydning. Kirkerne med deres Menighedsliv, baade her og i det tilstødende Herlufholm Sogn, ligesom Regimentets Andagtsstue øverst i øtre Fløj staar dig aabne.

Byen har 2 *Soldaterhjem* ved Kasernen og et i Byen, der begge vil hjælpe dig i dine Vanskeligheder. *Brug dem flittigt, men husk saa samtidig ... af som du opfører dig, bliver Militærets Omdømme.*



Soldaterhjemsleder.

Ogsaa fra Næstveds Idrætsorganisationer skal der lyde et hjerteligt Velkommen til jer. Næstved er sikkert en af Danmarks bedste Idrætsbyer, takket være den Interesse, man fra de kommunale Myndigheders og Byens store Institutioners Side har vist Idrættens Sag. Alle Idrætsforeninger i Byen er sammensluttede i Næstved Idræts-Union. Der er Lejlighed for Jer til at dyrke snart sagt enhver Idrætsgren, undtagen Golf.

Næstved Idrætsforening, som er Danmarks fjerdestørste Idrætsklub og Næstved største Forening med et Medlemstal paa over 2000, byder saaledes sine Medlemmer Adang lil Fodbold, Gymnastik; Badminton, Cricket, Haandbold og Atletik for 2 KR. pr. Maaned. Denne Forening har mange store Arrangementer for Sommeren. Deres bedste Fodboldhold ligger i Øjeblikket paa Andenpladsen i 3die Division.

Næstved Stadion er nyt og endnu ufuldkomment, men der er en dejlig Idrætspark og ideelle Forhold for fri Idræt, Haandbold, Fodbold og Cricket paa de mange Træningsbaner, som faa Byer i Norden har Mage til.

Men har I Lyst til Boksning, Brydning, Roning, Sejlsport, Cykling, Bueskydning, Skisport,, Kajakroning, Svømning eller Tennis, kan Soldaterne ogsaa faa Adgang til disse Idrætsgrene.

for en billig Penge, og som Formand for Næstved Idræts-Union kan jeg garantere Jer for, at, I er velkomne alle dissf Steder. Vi ved jo nok, at, I sikkert, faar den Motion og Kondition I skal have, ved Jeres omfattende Soldateruddannelse, men saa meget bedre, saa kan I jo med al Jeres Energi kaste Jer over den Opgave at udvikle de tekniske Færdigheder.

Vi kan vel ogsaa blive enige om, al det Kammeratskab, der opstaar paa Idrætspladserne er noget af det, man altid mindes med Glæde.

Og det er jo altid sundere at træne sin Krop og fylde sine Lunger med frisk Luft end at danse rundt i et overophedet, usundt Danselokale. Selvfølgelig skal Soldater ogsaa have Lov til at more sig, de glade Fester sammen med Kammeraterne er jo noget af det, der gør Soldatertiden til et straalende Minde for de fleste. Men altsaa, har I Lyst til at besøge os, saa kom bare. Jeg haaber I vil blive glade for vor By, som vi selv er det, og at, vi vil blive ligesaa glade for Jer, som vi har været for de andre Soldaterhold. Vel mødt!

Venlig Hilsen



Form. for Næstved Idræts-Union og Næstved Idrætsforening.



Leder af Turist- og Erhvervskontoret M. Brandt

...om Næstved



Badeanstalter:

Kommunal Badeanstalt, Havnegade, Tlf. 1537

Lysbadeanstalten, Torvestræde 6, Tlf. 853

Soldaterforeninger

D. F. B. af 1879

D. F. B. af 1889

Sydsjællands Garderforening

Sydsjællands Feltartilleriforening

Sydsjællands Kystartilleriforening

Sydsjællands Fæstningsartilleriforening

Marineforeningen for Næstved og Omegn

Pionerforeningen for Næstved og Omegn

4. Dragonregiments Rytterforening

Gardehusarforeningen for Næstved og

Omegn

3. Regiments Soldaterforening

Sydsjællands Fodfolksforening

Alle Oplysninger: *Telefon Næstved 761.*

Sportsforeninger:

Næstved Idrætsforbund

Næstved Sejlklub

Næstved Roklub

Næstved Bicykle Club

Næstved Skiklub

Næstved Idrætsforening

Næstved Kajak Club

Næstved Lawn-Tennis Klub

Næstved Amatør Bokseklub

Atletklubben »Rolf«

Politiske Foreninger:

Den konservative Vælgerf.

Radikale Venstre Forening

D. s. U.

V. U.

K. U.

Socialdemokr Forening

Venstres Vælgerforening

Upolitiske Ungdomsforeninger:

Sønderj. For. Ungdomskr.

Gule Spejdere

D. V. L.

Dansk Ungdomssamvirke

Næstved Ungdomsforening

K. F. U. M. - F. D. F.

Andre Foreninger:

-Musikforeningen
Søndejydsk Forening
Foreningen »Norden«



Forlystelser

Biografer:

Næstved Bio, Jernbanegade, Tlf. 1850
Kinografen, Jernbanegade, Tlf. 636
Fønix (Flodbio) Slagelsevej 2, Tlf. 246

Teater:

»Bygningen«, Jernbanegade

Dans:

Casanova, »Bygningen«
Reci, Hotel Axelhus
Renæssance-Bar, Hotel Vinhuset

Kirker

Sct. Morten, hvor Jernbanegade og Torvestræde mødes
Sct. Peder, den største af de tre i Byen
Den katolske Kirke, Præstøvej (overfor Kirkegaarden)
Herlufsholm Kirke, Herlufsholm

Mad og Kager

Gode Madsteder :

Hotel Axelhus, Axeltorv
Hotel Bellevue, Jernbanegade
Casanova, »Bygningen«, Jernbanegade
Jernbanerestauranten
K. F. U. M.s Restauration, Jernbanegade
Raadhuskaféen, mellem Axeltorv og Politigaarden
Ritz, Teatergade (v. Bygningen)
Sass Hotel (Jernbanehotellet) Banepladsen
Hotel Vinhuset, Set. Peders Kirkeplads. Kendt viden om



Konditorier:

Søborgs Konditori (Kragh), Sct. Mortensgade 3
Iskonditoriet, Ramsherred 27
Bundsens Konditori, Jernbanegade 21
Kaffehuset, Herlufsholm

Offentlige Institutioner

Centralbiblioteket, Vinhusgade 12 (NB. Husk Ordningen med Kasernens Bibliotek)
Postkontoret, Jernbanepladsen
Amtssygehusets, Ringstedgade, 14V2—16, Søndage desuden 11—12
Set. Elisabeths Hospital, Præstøvej, 15—17



Seværdigheder

Munkebakken, 62 m over Havet
Sjolundstaarnet. Adgang for Selskaber (Det st. Vandtaarn)
Næstved Museum, Ringstedgade, 14—16
Permanent Maleriudstilling, Axeltorv

Soldaterhjem

Dannevirke, Glentevej K. F. U. M., Jernbanegade

Telefonautomater

Biblioteket
Axeltorv - Banegaarden Ringstedgade 8
Posthuset



Trafikmidler

Jernbanestationen, Tlf. 140. København over Ringsted ell. Køge, Vordingborg, Præstø. Slagelse og Skælskør
Rutebilstationen, Banegaardspladsen. Tlf. 1101, Karrebæksminde, Fensmark, Sorø, Fuglebjerg m. fl.
Næstved Byomnibusser, Tlf. 2057, Kørepl. faas i **Bussen**.
Baadfarten til Karrebæksminde

Udlejning

Robaade, Wolander, Gamle Havn
Kanoer, Turistforeningen, Østerport.
Slusehuset, Aastien. Lille Næstved
Cykler, Christensen, Østergade 3

Turist- og Erhvervskontoret

Østerport, Østergade 32, Tlf. 1122. Her kan du faa alle
Oplysninger om Ture, Seværdigheder o.s.v.



*Holme
gaard*

NÆSTVEDS OMEGN



Susaaen

Næstveds Omegn rummer Essensen af alt, hvad man forstår ved sydsjællandsk Sfra blid Idyl til mere storladne Naturbilleder. Skove og Sletter, Bakker, Mosedrag og smukke Herregarde giver sammen med Aaen og Fjorden en Afveksling i Landskabsbilleder som kun få steder i landet.

Nu vil jeg tro, at det er lidt vanskeligt for en Mand, der ”maver” sig frem gennem Terræ`net eller løber en Snes Kilometer ud ad Landevejen, at fornemme landskabelig Skønhed i udpræget grad. Forudsætningen bør altsaa være, at man er indstillet på at nyde Naturen, har den fornødne Tid – og en Cykle. Én Tur bør dog gøres til Fods, Turen langs Susaaen til Herlufsholm, det gamle Skovkloster.

Sydsjælland, som det fremtræder i Omegnen af Næstved, kan ikke karakteriseres blot ved en opremsning af Navne og Steder. Tiltrækningen beror på noget udefinerligt, noget poesifyldt, som maaske ikke virker umiddelbart paa ethvert Sind, men saa meget mere paa den, der først er kommet ti at holde af Egnen.

Enhver Soldat er velkommen paa Næstved Turist- og Erhvervskontor Østerport, Østergade, Tlf. 1122. Her faas alle ønskede Oplysninger og her udleveres Brochurer over Næstved og Omegn Brochurer kan ogsaa faas paa Jernbanestationens Kontor.

Mogens Christy



Næstved

Svend Helst, Direktør

Fmd. for Kontaktudvalget

NÆSTVED er en meget gammel Garnisonsby. Allerede Aar 1400 skulde den — paa Linie med andre af Landets store Byer — holde en fuldt krigsdygtig, bereden Styrke paa 120 Mand til Disposition for Kronen. Og Næstvederne har stedse været glade for, al deres By er Garnisonsby. Det gamle, hæderkronede 4. Dragonregiment, der garnisonerede her ca. 100 Aar, havde en meget stop Plads i Indbyggernes Hjerter. Del var et virkeligt Savn, da de blaa Dragoner forsvandt ud af Bybilledet.

Nu er det Mandskabet fra Gardehusarregimentet og Rytteriets Befalingsmandsskoler, der skal »erobre« Næstved. Og del skulde ikke være svært, da Næstved gerne vil vise sine Værtspligter overfor dt unge, indkaldte Mandskab.

Ikke alene de gamle Soldater, hvoraf der er særlig mange i denne Ry, men ogsaa det overvejende Flertal af Byens øvrige Indbyggere tager med Velvilje imod Garnisonens Mandskab. Vi skal blot *finde* hinanden paa den rigtige Bølgelængde, og Her er vi i Kontaktudvalget udset som Formidlerne. Kom altid trygt til os med jeres Ønsker. Vi vil ikke være Barnepike for jer i Forhold, der angaar jeres Tjeneste. Her maa enhver gøre sin yderste Pligt og udvise samme Lydighed og Loyalitet mod Konge og Land, som alle gamle Soldater før jer har maattet, men vi vil hjælpe jer til at faa noget fornuftigt, noget positivt, ud af jeres Fritid, og vi vil gøre, hvad vi formaar, for al I kan glide naturligt ind i Bysamfundet Næstved, saaledes at, I, naar I forlader os, kan sige: den Tid, da vi var »militære« Borgere i Næstved, — var en god Tid!

28

-og Soldaterne

Vi kommer til Næstved nysgerrige og spørgende. Hvorledes bliver der at være her et helt Aar? Møder vi Venlighed ? Kan man købe Cigaretter? Eller hører vi til paa forreste Række i Biograferne?

Vi får snart, Svarret. Nogle Borgere viser os stor Venlighed, andre Kulde. Og saadan maa det, naturligvis ogsaa væri. Hier har været mange Soldater i Tidens Løb. De har ikke alle opført sig til Ære for Regimentet.

Du vilde selv i din egen By blive irriteret over støjende Opførsel af fremmede. Over Fuldskab, Pigesjov og Uhøflighed. du vilde lægge Mærke til de støjende og glemme de stille. Husk derfor, at, du selv har Andel i, hvorledes vi bliver behandlet. Ønsker vi at, møde Venlighed og Gæstfrihed i Byen, inaa vi ogsaa selv oplrædc som Gæster, der ved, hvordan de skal opføre sig. Næstved byder enhver Soldat velkommen. Vi maa. vise os Tilliden værdig.



Fritids- og Kontaktudvalg



»Folk og Værn« er her repræsenteret ved en af Regimentets Officerer. For at hjælpe ham, og for at, I selv kan være med i Arbejdet og tilføre det jeres Tanker og Ideer, bliver der af jer valgt 2 Mand af hver Underafdeling (Eskadron), som tilsammen danner »Fritidsudvalget«.

»Folk og Værn« har givet dette Udvalg tre Retningslinjer for dets Arbejde: Undervisning, Underholdning og Forbindelsen med Byen (Garnisonsbyen).

Undervisningen, som foregår på Kasernen i Vinterhalvaarct, bliver ledet af dygtige Lærere, dels civile, dels militære. Man kan i denne »Aftenskole« blive undervist i et hvilket som helst Fag, blot der melder sig tilstrækkelig mange. Iblant Fagene i foregående Sæsoner kan nævnes: Sprog, Regning, Dansk, Gymnastik, Jiu Jitsu, Skak og Fodbold.

Kasernens udmærkede Bibliotek, som desværre endnu tæller altfor få Bind, har altid haft stor Søgning af Folk, der holder af at læse en god Bog. Og hvis den Bog, du søger, ikke findes på Kasernen, bliver den bestilt til dig fra Næstved Centralbibliotek.

Gardehusarregimentets Andagtsstue, den eneste i sin Art i Danmark, er oprettet med Regimetchefens Bistand. Her samles Soldater Søndag Morgen til en kort Andagt og Morgensang, ligesom Andagtsstuen i Vinterhalvaaret 1946 - 47 blevet brugt, som den naturlige Ramme om en Bibelstudiekreds.

Biblioteket ligger i Vestre Fløjs 1. Etage, Andagtsstuen i Vestre Fløjs Tagetage.

UNDERHOLDNINGEN. Samlingstuerne er udsmykket med Litografier og Kort og desuden forsynet, med Radioer. Man kan gennem Fritidsudvalget få tilstillet forskellige Spil, f. Eks. Skak, Dam og Bordtennis.

Selve Underholdningen består af Films- og Kammeratskabsaftener eller Forestillinger med kendte Kunstnere, der optræder enten på eller uden for Kasernen. Et Kapitel for sig er Eskadronsfesterne, som Soldaterne selv helt og holdent arrangerer, Man laver f. Eks. en Revy, sammensætter et Orkester

og skaffer et Lokale. Det er sjældent, at en saadan Fest bliver kedelig, naar man først paa en godmodig Maade har gjort Nar ad Befalingsmændene og derefter danser til det forlængede Nattegn udløber.

FORBINDELSEN MED GARNISONSBYEN. Til dette Led i Fritidsudvalgets Arbejde kræves en sindig Kontakt med Byens Liv, og den opnaar man igennem »kontaktudvalget«, som bestaar af Repræsententer for Byen Næstved (Dir. Holst, Provst Hee Andersen, Inspektør Møller, Sekretær Brandt, og Landmand E. Johansen), Regimentets og Befalingsmandsskolernes »Folk og Værn«-Officerer.

Fritidsudvalg og Kontaktudvalg forhandler sig til Rette om Spørgsmaal som Soldaternes Deltagelse i Foreningslivet, Soldaters Adgang til private Hjem og Byvandring til Næstved og Omegns Seværdigheder; altsaa i det hele taget. Arrangementer, som kan være til Gavn og Glæde, for begge Parter, samtidig med, at, man oparbejder en good-will hos den civile Befolkning.

Samarbejdet med Næstved By er i sin Vorden, men Begyndelsen er gjort, og det maa være de nye Aarganges fornemste Opgave at opretholde og udbygge denne Forbindelse.





Kasernerne i Næstved

Kaptajnløjtnant, Adjudant ved G. H. R. Tryde

I de In Aar, der nu er gaaet siden Maj 1945, har Hærens Bygningstjeneste og dens Arkitekter arbejdet, ihærdigt paa at pudse Landets Kaserner op igen, og trods de store Vanskeligheder, der har været, paa Grund af Mangel paa Arbejdskraft og Materialer, maa Resultatet, betegnes som særdeles godt, ihvertfald hvad Kasernerne her i Næstved angaar. *Grønnegades Kaserne*

er ikke til al kende igen. Røde Barakker er rejst paa den lave Ridebane, en helt ny Bygning, der rummer Spisesal og Udsalg, er blevet opført, det store Ridehus er omdannet til Garagehal, og alle de gamle Bygninger har faaet en haardt. tiltrængt Hovedreparation. Omend det tidligere saa idyliske Udseende har lidt en Del ved alle disse Nybygninger, er Kasernen nu, langt. bedre end tidligere, i Stand til at, rumme de mange Befalingsmandsklasser, samt det talrige og forskelligartede Materiel.

Gardehusarkasernen,

der blev ilde medtaget, under Kampen den 20. August, 1943, er blevet repareret fra Top til Taa, og Sporene efter de talrige Ødelæggelser er næsten forsvundet,. Dog ses tydeligt, de nye Mursten, der er blevet muret ind i Facaden, navnlig paa den sydlige og østlige Fløj. Murstenene er haardere brændt og mørkere end de øvrige Sten. Tre nye Barakker er opført paa Pladsen nord for Hovedkasernen og sammen med hele den lille Barakby, der ligger i Kasernens vestlige Omraadc, er der nu saa nogenlunde Plads til Regimentets Styrke.

Kasernen er en af de nyeste af alle Landets Kaserner, idet den blev færdigbygget i Efleraaret 1940, og den er derfor forsynet med mange udmærkede Ting, som man iøvrigt nu daar- ligt kunde tænke sig at undvære, f. eks. Badeanstalt, og Svømmebassin, Tørrestuer til Mandskabets vaade Tøj, et Eksercer-

hus, der kan rumme et Par Eskadroner, som holder Eksercits samtidig, et Ridehus, der utvivlsomt er Nordens største, og- en Idrætsbane, som de fleste af Landets Kaserneer kan misunde os.

Det er morsomt at tænke på, hvorledes Kaserneforholdene var for bare 175 Aar siden. Dengang var Sølvgades Kaserne i København lige nyopført. Det er den Bygning, der nu benyttes af D.S.B. Den blev anset for at være »en rummelig og lys Kaserne, forsynet paa det allerbedste med alt, især med Hensyn til Renlighed og godt Natteleje«. At man dengang ikke har været saa forvænt, fremgaar af følgende:

Mandskabets Samlingsstuer, de saakaldte Varmestuer, havde, nøgne, kalkede Vægge, umalede Borde og Bænke og aabne Kaminer. (det sidste har dog ikke været saa slemt, hvis der har været Brænde nok.) Kun Kompagniernes to ældste Underofficerer havde deres eget Værelse. Resten af Underofficererne og alle dr menige, ogsaa de gifte, boede med Koner og Børn paa de store Fællesstuer. Madrasser kendtes ikke, der var kun Halm i Sengene. Naar en af Konerne skulde barsle, flyttede Mandskabet bare ind paa en af de andre Samlingsstuer saa længe.

Utroligt at Forholdene kan ændre sig saa meget, paa saa relativ kort Tid.

Staar man en Sommerdag paa Gardehusarkasernen og ser Soldaterne, træne paa Idrætsbanen, boltre sig i Svømmebassinet, ride paa Ridebanen eller være beskæftiget med andre Øvelser, alt i de smukkeste Omgivelser, bliver man klar over, at der her — af Stat, og Kommune i Forening- — er skabt noget nær den ideelle Kaserne.

Om der om 175 Aar vil hlive sagt noget mindre rosende, kan man næsten ikke tro, men man kan jo aldrig vide!

Tryde.

**Grønne-
gades
Kaserne**



FRITIDEN PAA KASERNEN



Ja, i de første Dage er der ikke megen Frihed, men efterhaanden som du finder dig til Rette, faar du mange Timer til fri Disposition.

Hvad faar Soldaten Fritiden til at gaa med paa Kasernen?

Nogle døser sløvt i Køjen på Belægningsstuen, andre hænger på Samlingsstuen, hvor Radioen brøler, og Tiden gaar med kortspil eller med læsning i Cocktail eller Tempo. Den eneste Afveksling er en Bumletur til Næstved, naar der er Grus i Lommen.

Naar Fritiden bruges saaledes, mister Ordet fri snart sin herlige Klang. Saa er det sort og trist at være Soldat.

Men der er nogle, der har fundet Hemmeligheden. De vælger sig en Interesse og gaar op i den med Liv og Sjæl.

F. Eks. Skak. De laaner Bøger om Skak paa Biblioteket. Fritidsudvalget skaffer en Lærer, og de løser Opgaver og udkæmper Turneringer. De bliver Skakeksperter og har det herligt. Andre dygtiggør sig i deres *Fag*. De deltager i Folk og Værns Fritidsundervisning og pløjer Bøger om Emnet, som Biblioteket skaffer. Atter andre udnytter Kasernens gode Idrætsmuligheder og træner i deres Yndlingsidræt. Nogle af os har brugt en stor Del af vor Fritid i Fritidsudvalget og har haft en herlig udviklende Tid som Soldater. — Og selv om du maaske ikke bliver indvalgt, kan du godt gøre en Indsats, for det er *dine* Ideer, Fritidsudvalget, bygger paa.

Og endelig — glem ikke, at din Eskadron bestaar ar en Samling unge Mennesker fra alle Egne af Landet, af alle Livsstillinger og med de mest forskelligartede Livsanskuelser. Her er rig Lejlighed lil interessante Samtaler og til at lære meget om dit Land og dit Folk.





Inger

Den
EFTERLADTE



Det er sket. Toget kører, og jeg staar alene tilbage, og saa først, gaar Sandheden op for mig. Han er rejst for at blive Rekrut i Næstved, og jeg aner ikke, hvornaar vi ses igen.

Saa gaar det, meste af en Uge. Det eneste Livstegn fra ham er en Pakke med civilt Tøj, samt Besked om at sende flere Strømper, for hans Fødder er næsten ødelagte. Mit Hjerter bløder for ham. Alle de Historier, jeg har hørt om umenneskelige Befalingsmænd, dukker op, men samtidig siger en Stemme i mig: »Aah, hva, han har saamænd rigtig godt, af det. Det har alle Mænd«.

Saa kommer den første Orlov. Hvor var jeg spændt paa at se ham i Tøjet. Jeg spejder og spejder ved Toget, jo, der dukker han frem, endnu usikker ved alt det, nye. Han har nemlig først lige lært at hilse, og han ser sig lidt, sky omkring, om der er nogle Befalingsmænd. I begyndelsen synes jeg slet ikke, det er ham i dette fremmede Tøj, men jeg bliver hurtigt, klar over, at Uniformen klæder ham ualmindelig godt, og at han selvfølgelig er den flotteste af dem alle, — det synes jeg for-øvrigt, at alle andre Piger ogsaa maa kunne se.

Men Tiden gaar. Jeg bliver vant til Uniformen og vant til, at der er andre, der bestemmer, om vi kan ses eller ej. Lidt Støv i en Vindueskarm, et »Skod« i Lommen — — og Orloven er røget. Hvis Befalingsmanden, der knalder, bare anede, hvor skuffet et Pige hjerte bliver, naar der om Fredagen bliver ringet, at han ikke kan komme, saa blev der vist ikke saa mange Noteringer.

Før har jeg aldrig set, paa Soldater. Nu har de pludselig alle min største Interesse. Jeg lærer at kende de forskellige Snore og- Stjerner, og jeg ser altid interesseret paa Skulderen, om det skulde være en fra hans Regiment. Det er nemlig gaaet op for mig, at Soldaterne ogsaa angaar »mig«. I mange andre Byer gaar der Piger, der længes efter deres Soldat. Hvorfor saa hænge med Næbbet? De, gør deres Pligt, og tager deres Tørn,

— — og om et, Aarstid har vi dem hjemme igen. Saa kan de oven i Købet selv pudse Sko og sy en Knap i !

Hvem er "VI"?



1065 1622 1614 1954 1620

»Vi« er fem Kammerater, der har været i Trøjen i nogen Tid og som har været glade for det. Vi tror, at den menige Soldat har sin Del at gøre Side om Side med Befalingsmændene for at skabe en ny Hær og et nyt Danmark, Besættelsestiden har lært os, at Verdens Behov i Dag er en moralsk Oprustning. De gamle Sandheder om Ærlighed, Renhed, Uselviskhed og Kærlighed maa atter blive levende for os. Vi maa praktisere dem i vort daglige Liv og Færden, Arbejdet i Hæren kan hjælpe med dertil. Se din Opgave i at skabe en dansk Ungdom, som er sund paa Legeme og Sjæl,

Vi er gaat i gang --

og vi byder dig velkommen som en god Kammerat!